



# Info avond bivak 2024

**WAAR GAAN  
WE DIT JAAR  
NAARTOE?**



**WAAR GAAN  
WE DIT JAAR  
NAARTOE?**



## Chiro Lille



**Wat is het  
thema?**

# Het wilde westen



# VERTREK NAAR DE KAMPPLAATS

## 21 juli:

- Kwiks: 16.30 met eigen vervoer.
- Tippers: 11.00 met de fiets aan de lokalen
- Tiptiens: 10.30 met de fiets aan de lokalen
- Aspi's: 10.00 met de fiets aan de lokalen

## 23 Juli:

- Sloebers en Speelclubs: om 15u met eigen vervoer

# TERUG NAAR HUIS

## 30 juli:

- 15.00: Aankomst van de ouders
- 15.30: Start toneeltjes
- 16.30: Nog even nagenieten met een drankje en een ijsje of een stukje taart

**AL HEB JE  
AAN ELKAAR  
GENOEG, EEN  
KOFFER MET  
ALLES IN IS  
OOK  
HANDIG...**

Medische fiche

Identiteitskaart

Medicatie (indien nodig)

Veldbed, slaapzak, kussen, ...

Chiro-uniform (voorzien van naam)

Kleding voor warme en koude dagen (lange broek)

Vanaf kwiks paracommandokledij

Bescherming voor de zon

Klein centje

Snoep mag maar wordt bijgehouden

Verdere lijst zie bivakboekje



# ALGEMENE TIPS

- Sloebers, Speelclubs & Kwiks: vervoeren hun koffers zelf
- Tippers, Tiptiens en Aspi's: 17 juli: koffers brengen tussen 16 en 17u



**Tippers: rood lintje aan koffer.**

**Tiptiens: blauw lintje aan koffer.**

**Aspi's: oranje lintje aan koffer.**

# VERBODEN IN HET DUEL



- Wekker
- Elektronische toestellen (iPad, iPhone, horloge, ...)
- Frisdranken, energiedranken of alcoholische dranken
- Luizen !!!

# IN GEVAL VAN NOOD

De hoofdleidsters kan je bereiken op:

Anke: 0472/37 17 83

Imke: 0470/58 83 17

## Medische fiche

Correct invullen en meebrengen op eerste kampdag (zie website!)

- Tippers, Tiptiens en Aspi's brengen hun fiche mee met de fiets NIET in hun koffer!

**!! GEEN FICHE = GEEN BIVAK !!**



# WAT KOST DAT?

**Sloebers, Speelclubs: € 100**

**Kwiks, Tippers, Tiptiens en Aspi's:  
€ 140**

2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup>, ... lid van het gezin:

- € 10

**Storten voor 20 juni op  
rekeningnummer:**

**BE14 7845 4905 4883**





## 7 GOUDEN REGELS VOOR ONVERGETELIJK BIVAK

Wanneer het opperhoofd je komt wekken, mag je de beentjes strekken.

Blijf op het kampterrein, een cowboy kwijtraken is niet fijn.

Tegen de middag zijn ook de paarden uitgeblust, daarom houden we na het middageten een uurtje platte rust.

Bij het samenkomst liedje komen alle indianen bijeen, zo kunnen we terug beginnen met iedereen.

Eet alles op wat Lucky Luck opschept op je bord, zo zorg je ervoor dat jouw buikje niet meer knort.

Cowboys en indianen zorgen goed voor elkaar, zo maken ze een prachtig kamp waar.

Kruip op tijd je bedje in, anders heeft de strijd voor jou geen zin.



# DAGVERLOOP

# EINDE

- Ga volgende week naar de leiding van je dochter(s)
- Neem een medische fiche + bivakboekje mee

Zijn er nog vragen?

